

**Gedicht 4 mei herdenking Berkel en Rodenrijs**  
**door Sara, Prins Willem Alexanderschool**

*De documentaire die ik heb gekeken over Anne Frank, in de klas bij meester Jeroen, heeft mij geïnspireerd om dit gedicht te schrijven.*

Lieve Anne,

Als jij zou kunnen zien hoe het nu is  
Een wereld vol oorlog, strijd en droefenis

Wat is er gebeurd met de lessen uit jouw tijd  
Gelukkig leven we in ons land in vrijheid

Niet ieder begrijpt de prijs van vrede die jij moest betalen  
Ik kan enkel met eerbied luisteren naar jouw dagboekverhalen

Je wilde niet dat anderen jouw levenswijze zouden bepalen  
Daardoor kreeg je nooit de kans om groots te stralen

Wat als we geduldig zouden reageren  
Wat als we nederig van anderen kunnen leren

Wat als we liefde konden geven  
Lieve Anne, zouden we dan in echte vrede leven?